

18. april 2008

## **Tilsynserklæring for Løgumkloster Friskole. Skolekode 521011**

Tilsynet i skoleåret 2007-2008 foregik over tre dage. I løbet af de tre dage overværede jeg timer i alle skolens afdelinger. I 9. og store- og mellemklassen i dansk, matematik og engelsk. I lilleklassen i dansk, matematik og engelsk. Og som jeg plejer, var jeg naturligvis også en tur inde i børnehaveklassen.

Udover at overvære undervisningen, havde jeg i år valgt også at fokusere på elevernes trivsel, ved at bruge tid på samtaler og små interviews om deres skolegang.

Klassernes skema varierer i løbet af skoleåret, således at de veksler mellem emne-, projekt- og temauger og uger med normalskema.

I emneugerne har der været arbejdet med matematik, sundhed, geografi, der er skrevet og opført teaterstykker, tre uger har heddet Fokus på læsning, storeklassen har haft et geografi/biologiemne om det globale marked og alle elever har arbejdet på tværs af klasserne med emnet Byg en by. Alle klasser laver en årsopgave, i 7., 8. og 9.klasse er det en projektopgave.

Desuden ligger geografi og biologi i forløb, som er intensive dage med mulighed for fordybelse.

Historieundervisningen foregår ved morgensangen hver dag, og er inddelt i perioder, hvor der indenfor hver periode bliver fortalt om mange forskellige emner.

Fortællefag i mellem- og storeklassen indeholder religion, samfundsfag, historie og fag om naturvidenskab. Her lytter mellemklassen, mens storeklassen også tager notater.

I forbindelse med specialundervisningsansøgning er der taget læseprøver og screenet for dysleksi.

Lejrturene har i år gået til Hjejlsminde med lilleklassen, Genner med mellemklassen og Tyskland med storklassen. Som altid tager hele skolen af sted på telttur til Kulsø.

Spredte pluk fra samtalerne med eleverne.

Lilleklassen:

Det er sjovt at gå i skole. Vi får venner. Vi hygger os og har et godt legerum.

Vi har søde lærere, vi kan snakke om tingene med dem, de bliver ikke vrede, man skal bare komme og sige det, hvis man har ødelagt noget.

Mellemklassen:

Det er godt at være på en lille skole, så kender man alle, og man kan være sammen med andre end dem fra sin egen klasse.

Det er godt at vi ikke har lektier for, så har vi mere fritid.

Lærerne holder fast ved at man skal lave noget og at man kan, det er godt. Lærerne vil altid gerne hjælpe os, også hvis det er andet end skolen det handler om.

Storklassen og 9.klasse:

Kulsø – det er GUF.

Lektier er ikke noget man ikke kan finde ud af, og vi har jo prøvet det med årsopgaven fra vi var små. Man får et andet forhold til lektier når man er stor, så er det ikke så slemt.

Alle kender hinanden, man kan snakke med alle. Det er hyggeligt med de små, og vi kan godt lide at de sidder hos os til morgensang, vi opdrager også på dem.

Efter et besøg på en anden skole følte vi os meget seriøse og kloge.

Man føler sig privilegeret i 9.klasse, fordi lærerne snakker med os om alt muligt, vi har et meget godt forhold til dem og de lytter til os. Lærerne blander sig i hvordan vi har det og hvad vi går og laver, det er en smuk tanke.

Udover overværelse af undervisning og samtaler med elever blev der også tid til snak med lærerne og skoleleder om læseplaner, specialundervisning, forældremøder, kurser og hvordan hverdagen går.

På baggrund af mit tilsyn finder jeg at skolens undervisning i dansk, matematik og engelsk står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolens samlede undervisningstilbud er i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav. Ligeledes har jeg konstateret at skolens principper om opdragelse til frihed og demokrati bliver opfyldt.

Venlig hilsen tilsynsførende Helle Gerd Petersen.